

Nyt i 2013

- Vi har fået tre nye udstillingsmoduler og en fotoprinter
- Vi har indkøbt 4 luftfotos af forretninger i Køng fra 1950'erne
- Vi har interviewet Else Hansen/Else Vejmand, Bygaden 61
- Vi har bidraget til bogen om Matadorer
- Sanny har deltaget i SLA's Årsmøde i Middelfart
- Jane, Sanny og Else har været til workshop om Historisk Atlas på Fuglsang
- Kirsten, Sanny og Else deltog i LASAs sommerudflugt til Bogø, Nyord og Møn
- Vi har arbejdet ca. 600 timer i og for arkivet
- Vi har haft besøg af ca. 150 mennesker på Køng Marked og i arkivet



Arkivfolk på vej over Nyord efter at have besøgt Danmarks mindste museum: Lodsmuseet på Nyord

**Generalforsamling 3. marts 2014 kl. 19
Køng Sognearkiv, Køng Kirkevej 19**

Nyhedsbrev nr. 7 forår 2014



Køng Sognearkiv

-vi passer på historien



Dybsømandens hus

Besøg os på Køng Kirkevej 19

Vi har åbent den 1. mandag i måneden kl. 16-18

Ring til os på 55 76 95 70

Ring uden for åbningstid på 55 76 93 56

Mail til os på koengsognearkiv@hotmail.com

Læs om os og søg i arkivet på www.koengsognearkiv.dk



Bogen udkom i november 2013. Den indeholder tyve spændende historier om Matadorer i Sydøstdanmark. De lokale arkiver har været i gang med at finde billeder og materialer frem og har været flittige til at skrive – om 19 mænd og 1 kvinde!

For Køng Sognearkiv har Else Lützhøft skrevet om Peter Christian Mølck – gæstgiver og bager af Køng.

Bogen kan købes i arkivet for kr. 149,-

En god historie fra Arkivet

I vores arkivalier faldt vi over en sjov historie om H.C. Andersens besøg i Køng Kirke, som Stig Fjord Nielsen havde skrevet i Næstved Tidende (nu Sjællandske) 29. marts 2004:

”Mandag 5. juni 1836 besøgte H. C. Andersen Køng. Andersen kom fra Næstved, som han ikke var imponeret af. På turen til Køng gav han sig tid til at nyde udsigten ved Ring Strand, hvor køerne gik helt ud i vandet.

I Køng var han åbenbart til begravelse. Fruen på Sallerupgård, Arnoldine Leth, var død kun 34 år. I dagbogen skrev Andersen kort og kontant: ”Fru Leth blev jordet, Lautrup holdt en affekteret tale”. Eventyrdigteren lod sig irritere. Inde i kirken blev han yderligere ophidset af et krucifiks. Det fik følgende ord med på vejen: ”I kirken et hæsligt i træ udskåret Kristus-billede, blodigt og sønderslidt.”

Andersen kravlede også op i kirketårnet. Her fik han et chok med tilhørende angstanfald, da han kom i nærheden af klokkerne: ”Sveden sprang mig ud af alle lemmer, jeg måtte ned igen.” (artiklen er forkortet, læs den hele i arkivet).



H. C. Andersens besøg i Køng Kirke var ikke den store succes!



Køng Marked 19. maj



Atter i år mødte vi stor interesse for arkivets billeder, og vi fik gode oplysninger fra de mange besøgende. Tak.

Arkivernes Dag 9. november



I år med temaet "Portrætter og livshistorier" og med nye, smarte moduler til at hænge udstillingen op på.

Besøg i arkivet

Vi har haft besøg af Teddy Andersen. Han medbragte et spændende fotoalbum, som gik helt tilbage til hans farfar, Peter Erik Andersen (1869-1945). Farfaren boede med sin familie i huset i skrænten ved Sallerup Strand og ernærede sig som fisker og jæger.



Øverst Peter Erik Andersen og huset i skrænten

Tv. farmoren og en fiskeopkøber

Th. Teddy Andersens far, Knud Erik Hansen Andersen.

Se mere på MiniArkibas



Luftfotos fra Køng

I 1936 startede piloten Sylvest Jensen et luftfotofirma. Sylvest Jensen begyndte med at tage billeder af gårdene, store som små. Men når han nu alligevel var i luften tog han også billeder af landsbyerne med deres skole, kirke, købmand m.m. Især 1955-56 tog han mange billeder af husene i de danske landsbyer – og heldigvis også af adskillige ejendomme i Køng. Arkivet har indkøbt flere af de gamle luftfotografier.



Bygaden 25 i 1950'erne, et hus fuld af liv og mennesker

Sanny Hansen fra arkivet husker huset og mange af dets beboere, hun fortæller:

”Til højre i huset lå Næstved Diskontobank. I lejligheden med de to fag vinduer til venstre for indgangsdøren boede Ejnar Jensen og konen. I karnappen boede Johannes Rasmussen (kaldet Karnap Johannes) med sin kone Agnes. På 1. sal tv. boede Laura med datteren Rasmine og sønnen Thorkild, og th. boede Hurtig-Karl med konen og datteren Ellen. I baghuset boede Skæg-Emil. I iskiosken ”Vordingborg Flødeis” til venstre i billedet kunne man købe is hos Faster (Faster Anna), som rigtigt hed Anna Hemmingsen.”

Som man kan se, mangler arkivet efternavne på nogle af beboerne, så vi vil meget gerne have hjælp. Vi har også spekuleret lidt over, hvad bygningen til venstre for iskiosken er – måske en telefonboks? Kan du hjælpe, så mail, ring eller kom og besøg os og fortæl mere.



Piloten Sylvest Jensen til venstre og fotograf E. Holtz til højre for det fly, de overfløj hele Danmark i.