

Min far hed på præstens forslag Arne Cyril Fjord Nielsen.

Min farmor ønskede han skulle hedde Cyril. Dette i Køng sære navn foranledigede min farfar til at kræve, at han også skulle hedde det hjemlige Avnø Fjord. Præsten mente, at Arne kunne gøre det ud for Avnø, og så blev det Arne Cyril Fjord Nielsen.

Min far boede i Køng 1920-1959. Han var søn af Kirstine og Christian Nielsen (Slagter Nielsen) på Højbro.

I 1942 overtog min far mælkeruten i Kostræde, Køng, Sallerup og Ring. Mælken kom fra Ellehøj Mejeri i Kostræde.

Han solgte ruten i 1959 og blev tobakshandler i Slagelse. Han havde lært at læse til husbehov efter skoletiden. Men han lærte aldrig at skrive. Derfor var det heldigt, at han blev gift med en skriftklog kvinde.

Jeg er født nytårsaften 1947 på Næstved sygehus. Jeg blev taget med tang. Det fortælles, at fødselslægen på et tidspunkt nær midnat sagde: "Hvis det skal være i år, skal det være nu!".

Jeg boede de første år på Højbro på samme matrikel som min farmor og farfar.

I 1951 flyttede jeg med far, mor og en lillesøster til et nybygget hus over for Aldersdomhjemmet. Nærmeste nabo var dengang Ingeborg i Mortensens Minde. Jeg begyndte i Køng skole 1955 og gik der til 1959, hvor jeg flyttede med familien til Slagelse. Jeg havde det godt i Køng skole. Undertiden hævder jeg, at jeg ikke har lært noget, siden jeg gik i Køng skole. Det kan dog næppe være rigtigt. Noget lærte jeg faktisk også i Kostræde skole. Nemlig blokfløjtespil hos energiske lærer Madsen. Den slags eksisterede ikke i Køng.

Stig Fjord Nielsen